

uitgelicht

Amerika en Arabië samen in No Blues



No Blues.

Americana is een overkoepelende naam voor op Amerikaanse leest geschoeide muziek in varianten van country, blues en folk. In een muziekencyclopedie zou je de band No Blues ook onder deze noemer kunnen plaatsen, ware het niet dat de band door te experimenteren en internationaal samen te werken een volslagen unieke muziekstijl heeft ontwikkeld: Arabicana. Die stijl heeft in de encyclopedie nog geen eigen lemma maar klinkt als een mix van Arabische folkmuziek en Amerikaanse blues. Het klinkt niet zoals de woestijnblues uit Mali van bands als Tinariwen die vooral elektrische gitaren gebruiken. Nee, de Arabicana van No Blues wordt door Haytham Safia gespeeld op de U'd (een arabische luit). Hij stond in 2004 ook samen met gitarist Ad van Meurs en bassist Anne-Maarten van Heuvelen aan de basis van de band. Hun laatste cd *Kind of no blues* ontstond nadat ze de muziek voor een documentaire over de Arabische Lente hadden gemaakt.

Oentsjerk – Staniastate: wereldmuziek, di, 19-22.45 u, 30 euro